

Ik werk elke dag hard.
Als ik niet werk krijg ik straf.
Het werd steeds erger dan ik dacht.
Hoe kom ik hier van af?
Ik krijg zweepslagen als ik niks doe.
Het doet pijn en mijn rug zit onder het bloed.
Ik krijg geen geld voor mijn werk.
Ik ben niet zo sterk.
Ik word niet behandeld als een mens.
Dit gaat over de grens.
Ik voel me geen mens.
Ik voel me een object.
Ik word mishandeld
Dit is niet hoe ik moet worden behandeld.
Waar is mijn redder in nood?
Ik ga hier dood.
Ik ben er klaar mee, ben het zat.
Ik heb het gehad.
Ik heb zoveel pech.
Ik moet hier weg.
Ik steel een bootje en ik ontsnap.
Hopelijk wordt ik niet betrapt.
Ik vind een dorp met mensen zoals ik.
Hopelijk dat niemand het voor ons verklikt.
Ik ben een Marron en ik neem wraak.
Het is een strijd tussen eigenaar en slaaf.
Ik heb weinig te eten.
Het is moeilijk om te overleven.
Ik heb vuurwapens om wraak te nemen.
Ik wil mijn volk terugnemen.
Ik moet ze bevrijden.
Ik wil ze niet nog meer zien lijden.
De slavernij is afgeschaft.
We zijn eindelijk vrij.
Maar we zijn nog niet blij.

Gedicht gemaakt door: Hasna, Romaisa en Coco