

We hebben vandaag in de les van maatschappijleer iets over slaven geleerd. Het was best moeilijk maar wel leerzaam. Het is leuk om iets over ~~slaven~~ dit onderwerp te leren. Het lijkt mij heel vervelend om een slaaf te zijn. Je leven wordt dan afgepakt en het is simpel, oneerlijk. Waar zou je zo hard voor een meester moeten werken als je er niets voor terug krijgt. Het werk zou heel zwaar zijn en je bent natuurlijk ook niet bij je familie. Wij leren nudingen op scholen we kunnen leuke dingen doen maar als je een slaaf bent kun dat natuurlijk niet. Wij vinden het vaak niet leuk om naar school te gaan maar ik denk dat als slaven de keuze hadden ze heel graag naar school zouden gaan. Je moest vaak hard en zwaar werken en het was ook warm. Als je als slaaf iets had dan moest je gewoon door werken. Je had geen vrije dag meer en geen eigen leven meer. Je werd zomaar op een boot geplaatst ver weg van je familie en je wist niks en je werd ook niet goed voor zorgt. Ik ben blij dat dit ~~nu~~ nu is afgelopen.



Hey.

Het is 11 juni, 2024. Je bent 15 jaar oud & wordt binnenkort 16. Een veel te serieuze leeftijd, vind ik. Je hebt uiteindelijk een baan, ookal wilde je er eigenlijk geen.

De mensen die er werken lijken me wel heel lief, dus ik maak me niet te veel zorgen over hoe 't zal zijn. Het gaat goed met me. Veel beter dan eerst. Ik voel me gelukkig, ik voel me weer blij. Mama zegt dat ik weer mezelf ben, en daar ben ik het er wel mee eens. Het is binnenkort toetsweek, dus daarvoor laan ik wel een beetje gestrest, maar het komt wel goed.

Alles komt wel goed.

Sommige dingen gaan kut, maar dat is het leven. Het is vallen en opstaan en ik zal niet blijven liggen. Ik heb rust gevonden, ookal was dat eerst nooit een prioriteit. Veel dingen zijn anders, je bent anders, maar dat vind ik niet zo erg. Maak je niet te druk over de toekomst, want het komt toch wel. Geniet van nu, de dag vandaag. Nou van jezelf, zoals ik dat doe, ookal weet je niet precies hoe. Je komt er wel achter.

Verandering is niet slecht, tenminste niet perse. Dingen veranderen, en daardoor aan je groeien. Verwelkom het ookal kan dat eng zijn.

-Je toekomstige zelf



Beste Angèle,

Vandaag tijdens een gastles Maatschappijleer is er een moment langsgelopen over de geschiedenis van de koloniën van Nederland. Waaronder Sint-Maarten. Ik heb nooit geweten dat Sint-Maarten ooit een kolonie van Nederland was, ik wist ook niet dat Nederland zo veel koloniën had. Ik was me alleen bewust van Nederlands Indië. Ik schreef er wel behoorlijk van dat ik antillen tot zo'n nog niet afhankelijk waren. Ik ben van mening dat schiedleren meer te weten moeten krijgen en beter geïnformeerd worden over dit soort onderwerpen. Ik voel in me wel beschaamd over hoe weinig ik weet over de geschiedenis van de slavernij vanwege dit zijn impact vol is belangrijk is.

Wij zijn onderdeel al dit jaare bezocht maar ik wist of er toe nog nieuwe dingen over jaan werden te horen, waar onder hoe het leven op Sint-Maarten was en hoe anders de cultuur daar is. Ik vind het na dit jaare wel mooi dat we nog niet uitgesproken zijn en dat ik nog steeds nieuwe verhalen te horen krijg. We hebben het er al vanre over gehad dat ik er mee met zou maken naar Sint-Maarten om daar de cultuur en tradities te belevet. Ik hoop dat dit te ooit van komt als we samen op wereldreis gaan.

Ik wil je graag haar bedanken voor onze vriendschap die afgelopen dit jaare ook heel erg mooi als ik foto's geschied krijg van de reis, zodat ik een beetje kan kijken in jaan werden krijg.

Vriendelijke groet,

je beste vrienden

--

Heij ~~Waggon~~ Rancissa

Ik hoop dat het goed gaat met jou. ~~in~~  
Vandaag ben ik aangekomen in Surinam.  
Ik heb al gezien hoe het hier een beetje loopt en ga vanmiddag een nieuw schilderij maken.

Ik hoop dat ik de situatie hier goed kan vastleggen.

Ik dacht dat dit land vol met blijde mensen zat maar dat is toch anders...

Mensen worden hier misbruikt en mishandelt, en niemand doet er iets aan.

Ze noemen de mensen slaven en deze slaven leven in gruwelijke omstandigheden.

Ik hoop dat ik met mijn nieuwe schilderij een verhaal vertel over hoe slecht de omstandigheden zijn, en er een stop op kan zetten.

Ik zou indergeveel men best doen. Wil jij alsjeblieft het woord verspreiden zodat we er met z'n alle iets aan kunnen doen. ~~Ik~~ Ik hou van jou.

groetjes,

Heer de ~~rouwer~~

